

MATS RIMÉR



En gång jämtlänning, alltid jämtlänning, brukar det ju heta. Det stämmer även i mitt fall även om jag inte bott där på över 30 år. Jag flyttade från min uppväxtort strax efter jag fyllt 20 och drog söderut, närmare bestämt till Lund där jag blev kvar i ett decennium. Efter en avhoppad flygledarutbildning började jag plugga på Lunds universitet. Efter en examen i arkeologi och några årsjobb på Riksantikvarieämbetet bytte jag

spår och utbildade mig till journalist, träffade min blivande fru och flyttade till Stockholm 2003. Efter att jobbat som journalist och kommunikatör, ha fått tre barn, gift mig flyttat till Vaxholm sedermera även skilt mig flyttade jag in på Lärkvägen med mina tre barn – Timothy, Zoë och Benjamin - vintern 2020.

Jag har under hela mitt liv gillat att kombinera mina professionella skrivbordsjobb, med mera handfasta renoveringsprojekt och snickerier på fritiden. Så för ett år sedan, när fick jag frågan om jag ville gå in som delägare i ett familjeägt byggföretag, tackade jag ja och bytte spår. Igen.

Natur och träning har alltid varit viktiga ingredienser i mitt liv, och gärna i kombination. Jag har alltid gillat att cykla mountainbike eller landsväg, springa, paddla, åka skridskor och skidor eller bara vara i skogen eller på fjället i största allmänhet.

Som person gillar jag att få saker ur händerna och inte vända och vrida på alla alternativ för mycket. Jag är rastlös och älskar att göra saker jag aldrig har gjort innan. Förhoppningsvis kan min rastlösa sida i kombination med en hel del hantverkarkunskaper och kontakter inom byggbranschen bidra till bra underlag för en del upphandlingar som föreningen kommer att behöva göra i framtiden. Och om något praktiskt behöver fixas i mindre skala så hjälper jag gärna till rent praktiskt själv om jag kan.